

ΕΙΤΕ ΜΕ ΔΡΑΧΜΗ ΕΙΤΕ ΜΕ ΕΥΡΩ- ΟΣΑ ΠΟΛΕΜΗΣΑΜΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΕΔΩ

Πέντε μήνες μετά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και τις επικοινωνιακές φαμφάρες με ή χωρίς σηκωμένο γιακά, όλα όσα πολεμήσαμε βρίσκονται ακόμα εδώ, κάτι το οποίο είχαμε βάσιμες ιστορικές και πραγματιστικές ενδείξεις ότι θα συνέβαινε.

Γιατί οι λόγοι του διαρκή πολέμου μας ενάντια σε κάθε εξουσία βρίσκονται πέρα από τους πέντε μήνες νέας διακυβέρνησης, πέρα από τα πέντε χρόνια μνημονίων και λιτότητας. Βρίσκονται στον πυρήνα του καπιταλιστικού οικοδομήματος και των σχέσεων που το συντηρεί.

Ο καπιταλισμός και οι σχέσεις αυτές που το συντηρούν δεν αποτελούν στείρο θεωρητισμό ενός αντιεξουστικού φαντασιακού, αλλά βιώνονται στην καθημερινότητά και στην κάθε πτυχή του ριζωμένου υπάρχοντος.

Όσον αφορά την εγχώρια συγκυρία οι διαχειριστές της καπιταλιστικής κρίσης προσωποποιούνται στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αλλά παίρνουν σάρκα και οστά μέσα από τους κρατικούς μηχανισμούς (δικαστικούς και κατασταλτικούς), τις ορέξεις των ντόπιων αφεντικών, τα ΜΜΕ και το φασιστικό παρακράτος.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι βάνουσες και ελαστικές εργασιακές σχέσεις, οι εργατικές δολοφονίες, οι πλειστηριασμοί σπιτιών, η τρομοκράτηση, παραπληροφόρηση και αποχαύνωση μέσω των ΜΜΕ, η καταστολή καταλήψεων, στεκιών και κέντρων αγώνα, οι εισβολές της αντιτρομοκρατικής σε σπίτια συντρόφων, τα δικαστικά πραξικοπήματα σε βάρος φυλακισμένων αγωνιστών, η πολεμική διαχείριση προσφύγων και μεταναστών (πνιγμοί, στρατόπεδα συγκέντρωσης, πογκρόμ), οι φασιστικές επιθέσεις των ταγμάτων εφόδου όπως και η καταστροφή του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων προς όφελος των αγορών.

Στην πραγματοποίηση όλων των παραπάνω συμβάλλει βέβαια και η πάντα πρόθυμη εθελόδουλη μάζα.

Η διαρκής πάλη απέναντι στο πολύμορφο καθεστώς εκμετάλλευσης και στους γδάρτες των ζώων μας όπως και η πάγια απόρριψη της εμπιστοσύνης στην ανάθεση, ταυτόχρονα με την συνεχιζόμενη καταβαράθρωση της καθημερινότητάς μας, δε θα μπορούσε να μας αφήσει αποχαυνωμένος μεταξύ γαλανόλευκων ανέντιμων συμβιβασμών και μελαγχολικής καρτερίας αριστερόστροφων σωτήρων.

Για εμάς το δίλημμα των τελευταίων ετών, ευρώ ή δραχμή, έξοδος από την ευρωπαϊκή ένωση ή παραμονή σε αυτήν είναι αδιάφορο όταν η περίπτωση απεμπλοκής από τους διεθνείς καπιταλιστικούς μηχανισμούς δε συνάδει με μια επαναστατική προοπτική αλλά έχει ως επακόλουθο την συνέχιση των σχέσεων κεφαλαίου-εργασίας ως έχουν, απλά με εθνικό νόμισμα και με νέους συμμάχους για το ελληνικό κράτος και την αστική τάξη.

Οι συνειδήσεις μας να αναζωπυρώνονται, οι αρνήσεις και οι διεκδικήσεις μας να συλλογικοποιούνται όχι από τον καναπέ αλλά στο γνώριμο μας δρόμο της αντίστασης. Στο δρόμο του αγώνα. Στο δρόμο της εξέγερσης.

Ανακτώντας οριζόντια μαχητικά και αυτοοργανωμένα την «ελπίδα» και ορίζοντας τις βλέψεις μας για τη λήξη του υπάρχοντος και την οικοδόμηση με υλικά την αλληλεγγύη, την συντροφικότητα την αυτοοργάνωση του κόσμου που θα αναδυθεί εκτός του.

Επιδιώκουμε το χτίσιμο μιας κοινωνίας που μέσα από την ατομική και συλλογική εξέλιξη θα έχει αποτινάξει έννοιες όπως πατρίδα, θρησκεία, ιδιοκτησία, εκμετάλλευση, χωρίς ανταγωνισμό, κέρδος, πατριαρχία, ομοφοβία, μέσα από τη δημιουργία δομών αγώνα και κοινωνικής αλληλεγγύης εντάσσοντας τες σε ένα ανατρεπτικό πλαίσιο.

Επιδιώκουμε και αγωνιζόμαστε για έναν κόσμο σύμφωνα με τις ανάγκες, τις επιθυμίες μας και τα ιδανικά της κοινωνικής και ατομικής απελευθέρωσης.

Για όλους αυτούς τους λόγους....

Η Ελπίδα έρχεται μόνο μέσα από τον αγώνα

Μην καταδέχεσαι να ρωτάς: «Θα νικήσουμε; Θα νικηθούμε;» Πολέμα! (Νίκος Καζαντζάκης)

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ-ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ

Π Ο Ρ Ε Ι Α

**ΠΕΜΠΤΗ 25/06/2015, 7μμ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΒΟΛΟΣ**

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΑΡΧΙΚΩΝ/ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΩΝ