

## ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΟΧΙ ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΝΑΖΙ

Με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού Προστασίας του πολίτη (sic) στα Γιάννενα και τις δηλώσεις του σχετικά με το ζήτημα των μεταναστών στην Ήπειρο, επισημειώθηκαν οι διαδικασίες για την δημιουργία ενός στρατοπέδου συγκέντρωσης. Στα πλαίσια της συζήτησης με αξιωματικούς της αστυνομίας (ύστερα από νύξη των ιδίων) προγραμματίστηκε άτυπα μια γενική επιχείρηση σκούπα όπου έχει ξεκινήσει ήδη στα Γιάννενα με τη σταδιακή σύλληψη τουλάχιστον 40 μεταναστών τις τελευταίες μέρες.

Ο Δένδιας σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, πιστοι πάντα στο καθήκον τους για την προστασία του κοινωνικού “συνόλου”(τράπεζες, υπουργοί, εφοπλιστές, αφεντικά, φασίστες, μπάτσοι, παπάδες, δικαστές) κατέληξαν στη μετατροπή του παλιού ΚΤΕΟ Κακαβιάς σε πρότυπο κέντρο φιλοξενίας για μετανάστες. Δηλαδή, σε ένα ναζιστικού τύπου στρατόπεδο, όπου θα στοιβάξουν σε λίγα τετραγωνικά μέτρα εκατοντάδες μετανάστες σε εξευτελιστικές για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια συνθήκες. Αυτή η ναζιστική φρενίτιδα όμως, δεν ξεκινά από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Είναι η λογική συνέχεια της πολιτικής εκείνης που στοχοποιεί τους μετανάστες ως εχθρό της κοινωνίας και υπαίτιο για τα προβλήματά της, που στοχοποιεί τα πιο αδύναμα και περιθωριοποιημένα κομμάτια της κοινωνίας με μοναδικό στόχο τη διαίρεση των από κάτω και την όξυνση της ταξικής εκμετάλλευσης

Στην ίδια λογική είναι και η δημιουργία ΕΟΖ στην περιοχή του Πωγωνίου. Ειδικές Οικονομικές Ζώνες, είναι περιοχές που δεν ισχύει το εργατικό δίκαιο, το διοικητικό και το οικολογικό δίκαιο, και προσφέρουν ευνοϊκή φορολογία για τους ξένους επενδυτές. Αυτό σημαίνει ότι απ'τη μια, σχεδόν άμισθη εργασία χωρίς κανένα δικαίωμα και απ'την άλλη περισσότερα κέρδη για το κεφάλαιο, τόσο απ'τη μικρότερη φορολόγησή του όσο και απ'τη μεγαλύτερη άντληση υπεραξίας απ'τους εργαζομένους. Μια απ'τις βλέψεις των αφεντικών για τη συγκεκριμένη περιοχή είναι τα εδάφη πλούσια σε φώσφορο, ο οποίος χρησιμεύει για την κατασκευή λιπασμάτων. Ο κίνδυνος λοιπόν, και για μια οικολογική καταστροφή, όπως των Σκουριών Χαλκιδικής, είναι μεγάλος. Η ΕΟΖ λοιπόν, αποτελεί το όνειρο κάθε καπιταλιστικού κράτους.

Η σύνδεση λοιπόν, της ΕΟΖ και του κέντρου κράτησης στην Κακαβιά είναι πασιφανής. Θέλουν τους μετανάστες να αποτελούν το κύριο “εργατικό δυναμικό” σε αυτά τα κάτεργα, για να αυξήσουν τα κέρδη τους. Αυτή η μεταχείριση των μεταναστών από το κράτος δεν είναι κάτι καινούριο, αφού από πέρυσι, σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, λειτουργούν τέτοια στρατόπεδα με έγκλειστους αυτούς που βρίσκονται στο κατώτερο κοινωνικό στρώμα, αυτούς που το χρώμα κι η καταγωγή τους δεν ταιριάζει στα πρότυπα της εθνικής καθαρότητας, αυτούς που το “αδίκημά” τους είναι η κοινωνική θέση, η κουλτούρα κι η θρησκεία τους.

Πολύ απλά, το σύστημα, πλέον, αναιρεί κάθε κατ' επίφαση δημοκρατικό δικαίωμα, φιμώνει, λασπολογεί και καταστέλλει κάθε κοινωνική αντίδραση, κάθε μορφή συλλογικής διεκδίκησης. Κάνει πογκρόμ κι επιχειρήσεις-σκούπα εναντίον μεταναστών, χτυπάει κάθε εργατικό αγώνα(επίταξη απεργίας ναυτεργατών και εργαζομένων μετρό με επέμβαση ΜΑΤ, τα πιο πρόσφατα παραδείγματα), επιτίθεται σε πορείες, εκκενώνει καταλήψεις, συλλαμβάνει αγωνιστές, βασανίζει κρατούμενους στα τμήματα, σε συνεργασία με παρακρατικούς μηχανισμούς (βλ. μπάτσους, ΜΜΕ, χρυσή αυγή).

Ενάντια σε λογικές που σε περιόδους κρίσης, όποιος περισσεύει τον ρίχνουμε στον καιάδα, η απάντησή μας, πρέπει να είναι συλλογική, αποφασιστική κι ανυποχώρητη. Δε χωράει καμία αυταπάτη. Κάθε φορά που θα βλέπουμε έναν μετανάστη να σέρνεται από τους μπάτσους σε μια κλούβα και θα επιλέγουμε να γυρνάμε την πλάτη, πρέπει να γνωρίζουμε ότι γυρνάμε την πλάτη στον ίδιο μας τον εαυτό. Γιατί εκείνα τη στιγμή δεν καταπιέζεται κάποιο ξένο από εμάς κομμάτι, αλλά η ίδια μας η ατομική και συλλογική ελευθερία

**ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΡΑΙΟΣ**

**ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΣΚΛΑΒΟΣ ΣΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑ ΤΩΝ ΕΟΖ**

**ΠΟΡΕΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΜΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 13:00 ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ  
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ**

αντιρατσιστική συνέλευση ενάντια στα στρατόπεδα συγκέντρωσης