



Η οικονομική κρίση που έχει ξεσπάσει τα τρία τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει στην καταστρατήγηση των όποιων εργασιακών δικαιωμάτων μας, στην εξαφάνιση των ήδη πενιχρών κοινωνικών παροχών σε προφανή κοινωνικά αγαθά όπως η υγεία και η παιδεία, στην φτωχοποίηση των μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων και στην εξαθλίωση των κατώτερων, στην δημιουργία στρατιών ανέργων και τελικά στην ανεπανόρθωτη λεηλασία της ζωής του καθενός μας.

Ο μόνος τρόπος να απαντήσουμε στην επίθεση που μας γίνεται, κόντρα στη λογική των ψευτο-αντιθέσεων, τη λογική του “διαίρει και βασίλευε”, είναι η συλλογικότητα και η αλληλεγγύη. Σε αυτή την κατεύθυνση άνθρωποι από όλες τις γειτονιές προσπαθούν να δημιουργήσουν χώρους στους οποίους να αναδεικνύεται ένα άλλο μοντέλο ζωής μακριά από την εμπορευματοποίηση, χώρους που στόχο τους δεν έχουν το κέρδος αλλά την προώθηση αξιών όπως η συλλογικότητα, η αλληλεγγύη, η αντίσταση και η αγωνιστικότητα.

Ένας τέτοιος χώρος είναι και το **Υπόστεγο** που έχει δημιουργηθεί στη γειτονιά μας. Στο Υπόστεγο προσπαθούμε να εφαρμόσουμε το νόμο της προσφοράς και της ζήτησης με ένα τρόπο διαφορετικό από αυτόν της σύγχρονης καπιταλιστικής οικονομίας, με ένα τρόπο ανθρώπινο, με βάση το τι χρειάζεται και τι μπορεί να δώσει ο καθένας από εμάς. Στο **Υπόστεγο** προσπαθούμε να δείξουμε μια μορφή αλληλεγγύης διαφορετική από την ψευτο-αλληλεγγύη των διάφορων φασιστικών ομάδων που βασίζεται σε εθνικά, φυλετικά και θρησκευτικά κριτήρια, σπέρνει το μίσος και δηλητηριάζει τις συνειδήσεις μας. Στο **Υπόστεγο** προσπαθούμε να αντισταθούμε στον πνευματικό και πολιτιστικό μααρασμό διοργανώνοντας συζητήσεις, μαθήματα αυτομόρφωσης, προβολές ταινιών, θεατρικές παραστάσεις.

Ακολουθώντας το παράδειγμα και άλλων κινημάτων, συλλογικοτήτων, στεκιών, που στηρίζονται στην αυτοοργάνωση και την αυτοδιαχείριση, κάνουμε την αλληλεγγύη μας πράξη, μέσω της παροχής εθελοντικών μαθημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, χωρίς δηλαδή χρηματικό αντίτιμο, για τους μαθητές όλων των τάξεων του σχολείου, των οποίων οι γονείς δυσκολεύονται να καλύψουν οικονομικά τις ανάγκες τους για μόρφωση.

Για το σκοπό αυτό συγκροτείται ομάδα διδασκόντων, η οποία θεωρεί ότι η εκπαίδευση είναι δικαίωμα και για αυτό και προσφέρει δωρεάν τις γνώσεις της, επιδιώκοντας όχι μόνο να βοηθήσει τους μαθητές να βελτιώσουν την σχολική τους επίδοση, περιορίζοντας τις τυχόν ελλείψεις τους, αλλά και να συμβάλει γενικότερα στην μόρφωσή τους μέσα από την κοινωνική αλληλεγγύη και τον αγώνα για ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Το Σάββατο 27 Απριλίου στις 12:30 το μεσημέρι καλούμε τους μαθητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα μαθήματα και τους γονείς τους καθώς και όσους ενδιαφέρονται να στηρίξουν την παραπάνω προσπάθεια διδάσκοντας ή συμβάλλοντας με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μπορούν, να περάσουν από τον χώρο του Υποστέγου, για μια πρώτη συνάντηση στην οποία θα γίνει ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την οργάνωση του παραπάνω εγχειρήματος. Ανεξαρτήτως της συνάντησης αυτής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να περάσουν από το χώρο του Υπόστέγου, ο οποίος λειτουργεί καθημερινά από τις 6:00 έως τις 11:30 το απόγευμα ή να επικοινωνήσουν με τους παρακάτω τρόπους:



ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ |



[ypostego.wordpress.com](http://ypostego.wordpress.com)



ΧΩΡΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ "ΥΠΟΣΤΕΓΟ"

25ης Μαρτίου 38, Αργυρούπολη  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6945217260