

ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΟΛΕΣ/ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ/ΟΙ - ΟΛΕΣ/ΟΙ ΜΑΖΙ!

- Εδώ και πολλές δεκαετίες κάθε είδους ελεύθερη δημιουργία χωρίς μεσάζοντες δέχεται αλλεπάλληλους διωγμούς σε μια εμμονική προσπάθεια εξαφάνισής της από τους κοινούς δημόσιους χώρους (πεζόδρομους, πάρκα, πλατείες, κλπ.). Αυτοί οι φαινομενικά χώροι συνεύρεσης, επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης, ολοένα και περισσότερο αποδεικνύεται στην πράξη ότι ελέγχονται καταχρηστικά από κάθε είδους εκμεταλλευτές, συνήθως με απώτερο σκοπό την πλήρη εμπορευματοποίησή τους.
- Όμως, σ' αυτήν την περίπτωση, οι διωκόμενοι ελεύθεροι δημιουργοί ομοιάζουν με τη λεηλατημένη φύση (μετά το κάψιμο των δασών, το ξήλωμα των δέντρων, το κλείσιμο των πάρκων έρχονται και οι διωγμοί στους πεζόδρομους) γιατί ό,τι ξηλώνεται κάπου παραπέρα ξαναφυτρώνει κόντρα σε εκείνους που επιδιώκουν την υποβάθμιση και την τελική εξαφάνιση της ελεύθερης φύσης και της ελεύθερης δημιουργίας.
- Επομένως, οι υπονομευτές μας ό,τι σπέρνουν θα θερίσουν. Είναι αναπόφευκτο ότι ο διωγμός κάθε είδους έκφρασης από τους δρόμους σημαίνει επιπλέον ανεργία, υλική και πνευματική φτώχεια, απώλεια έμπνευσης, δημιουργικότητας, επιλογών κοινωνικοποίησης, μοναξιά, απομόνωση, περισσότερο έλεγχο και πειθαρχία και τελικά έλλειψη αυθορμητισμού σε έναν κόσμο που βαδίζει γοργά στον απόλυτο ολοκληρωτισμό.
- Επιδίωξη της προκείμενης ανοιχτής συνέλευσης είναι η συμπερίληψη όλων των εμπλεκόμενων με σκοπό την δυναμική της ενότητας στον λόγο και τη δράση απέναντι στην εκδίωξη και εξαφάνιση της υπάρχουσας έκφρασης και δημιουργίας που επιτελείται στο δρόμο. Στόχος τους είναι ο απόλυτος έλεγχος της τέχνης και της καθημερινής ζωής και αυτό δεν θα τους το επιτρέψουμε.
- Παραμένουμε ακλόνητοι στις ανάγκες μας για αδιαμεσολάβητη εργασία ως βασική προϋπόθεση του ανθρώπου και αυτό προσπαθούμε να το επικοινωνήσουμε στους δρόμους της Αθήνας και όλων των πόλεων. Γενικά, το μεγάλο μέρος της δημόσιας τέχνης της καθημερινής ζωής βρίσκεται ως επί το πλείστον στα χέρια των ψηφιακών πλατφορμών και δεν πρέπει να επιτρέψουμε να εκλείψει το καθαυτό δια ζώσης ανάλογό του.
- Συγκεκριμένα ως δημιουργοί, τεχνίτες, εργάτες της τέχνης, στον πεζόδρομο της Αποστόλου Παύλου, στην Αθήνα στον οποίον βρισκόμαστε πάνω από 10 χρόνια, θεωρούμε πως με την παρουσία μας, έχει κλιμακωθεί ένας θύλακας επικοινωνίας, ψυχαγωγίας-διασκέδασης και εναρμόνισης με τον

περιβάλλοντα χώρο. Μιας ζωντανίας που δύσκολα μπορεί να επιτευχθεί σε οποιοδήποτε τερατώδες και απόλυτα ελεγχόμενο εμπορικό κέντρο.

- Πρέπει εδώ να τονίσουμε πως ο δρόμος για μας δεν είναι απλώς ένα καπρίτσιο ή μια πολυτέλεια, είναι ζήτημα επιβίωσης, ανθρωπιάς, πηγή έμπνευσης και αγώνα για τη ζωή και την ευτυχία όλων. Πολλοί από εμάς αποζητούν να βρεθούν στο δρόμο για να συναναστραφούν αυθόρμητα με το ανώνυμο, το άγνωστο και να προκαλέσουν διάυλους επικοινωνίας πέρα από την στεγνή υποκρισία των κενών από συναίσθημα εμπορικών συναλλαγών.
- Η θεσμική συμπερίληψή μας στο νέο νομοσχέδιο ουσιαστικά σημαίνει την οικονομική, κοινωνική και βιολογική μας εξόντωση. Άλλωστε, οι συνθήκες εργασίας μας πραγματοποιούνται κάτω από πολύμορφες διαδικασίες που έχουν να κάνουν με τον καιρό, με τον χρόνο παραγωγής των έργων μας, συλλογής και επιλογής των υλικών μας και πολλά άλλα.

Ζητάμε να συνεχίσουμε να δίνουμε όλοι μαζί ζωή στους δρόμους.

Η συνέλευση γίνεται κάθε Τετάρτη στις 2:00μ.μ. και το κάλεσμα είναι ανοιχτό ώστε να συνδιαμορφώσουμε τις προτάσεις που έχουν ακουστεί μέχρι τώρα.