

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ του ΚΚΕ(μ-λ)

Η αντιπολεμική – αντιϊμπεριαλιστική κινητοποίηση την Παρασκευή 25/2 με πάνω από 300 διαδηλωτές, που κατευθύνθηκαν προς το αμερικανικό και ρωσικό προξενείο, ήταν μια άμεση και αναγκαία απάντηση στο πολεμικό μακελειό που στήνουν οι ιμπεριαλιστές ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και Ρωσία.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ! Σε όλη τη χώρα, σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σωματείο και φοιτητικό σύλλογο, να ακουστεί –δυνατά και αποφασιστικά– φωνή καταδίκης του νέου πολεμικού μακελειού, να παρθεί κάθε δυνατή πρωτοβουλία ώστε να βγει μαζικά ο λαός στους δρόμους και να διατρανώσει την αλληλεγγύη του με όλους τους λαούς που δοκιμάζονται.

Η ΚΟΘ του ΚΚΕ(μ-λ) καλεί σε νέα ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΗ-ΑΝΤΙΪΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ, την ΤΡΙΤΗ 1 του Μάρτη, στις 7:00 μ.μ. στο ΑΓΑΛΜΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ.

- ΕΞΩ ΗΠΑ-ΝΑΤΟ, ΡΩΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
- ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ
- ΚΑΜΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΣΤΟΥΣ ΦΟΝΙΑΔΕΣ
- ΕΞΩ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
- ΟΧΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

**ΟΙ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΕΣ ΤΗ ΓΗ
ΞΑΝΑΜΟΙΡΑΖΟΥΝ**

**ΜΕ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
ΧΑΡΑΖΟΥΝ!**

ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ!

ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΟΣ- ΑΝΤΙΪΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ!

Μια νέα, ακόμα πιο επικίνδυνη και επώδυνη περίοδος ανοίγει για τη νέα γενιά και τους λαούς! Η εισβολή του ρώσικου στρατού στην Ανατολική Ουκρανία τα ξημερώματα της Πέμπτης 24/2, που ακολούθησε το διάγγελμα Πούτιν και την αναγνώριση της ανεξαρτησίας των περιοχών του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ, ανοίγει τους Ασκούς του Αιόλου. Με αυτή την κίνηση της Μόσχας οι ανταγωνισμοί των ιμπεριαλιστών (και ιδιαίτερα αυτός μεταξύ των ΗΠΑ-NATO και της Ρωσίας), οξύνονται στο έπακρο! Μεγαλώνει ο κίνδυνος για το ξέσπασμα ενός -καταρχήν ευρωπαϊκού- πολεμικού μακελειού, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και της επέκτασης της αλληλοσφαγής των λαών στον πλανήτη.

Η απόφαση των ΗΠΑ -με όργανο την καρικατούρα της κυβέρνησης Ζελένσκι- να περισφίξουν ακόμη περισσότερο τον κλοιό γύρω από τη Ρωσία, προκάλεσε την αντίδραση του ρωσικού ιμπεριαλισμού. Η επιδίωξη των Αμερικανονατοϊκών να εντάξουν και την Ουκρανία στην πολεμική τους συμμαχία στριμώχνει ακόμη περισσότερο τη Ρωσία και την εκθέτει άμεσα στο πυρηνικό οπλοστάσιο των ΗΠΑ και του NATO. Απέναντι σε αυτές τις επεκτατικές βλέψεις του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού, ο ρωσικός ιμπεριαλισμός απαίτησε την κατοχύρωση της ασφάλειάς του, αλλά και την ανάκτηση της ιμπεριαλιστικής κυριαρχίας του στην αλλοτινή του «αυλή».

Ο ρώσικος και ουκρανικός λαός οδηγούνται σήμερα στο να γίνουν κρέας για τα κανόνια ενός άδικου και αντιδραστικού πολέμου, ανεξάρτητα αν οι ηγεσίες τους εμπλέκονται ως υποχείρια ή ως πρωταγωνιστές.

- Διασπασμένοι και σε προφανή αδυναμία να προβάλουν τα ιδιαίτερα συμφέροντά τους, οι ευρωπαίοι ιμπεριαλιστές -παρά τις όποιες ταλαντεύσεις- αναγκάζονται να ακολουθήσουν τη γραμμή των ΗΠΑ, ενώ με τη σειρά τους θα αναγκάσουν τους λαούς τους να υποστούν τα δεινά ενός πολέμου και την ακόμη μεγαλύτερη ένταση της εκμετάλλευσής τους προς όφελος του κεφαλαίου και του ιμπεριαλισμού.

Η χώρα μας βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του ανταγωνισμού, εξαιτίας της υποτελούς και αντιδραστικής πολιτικής της εξαρτημένης (από ΗΠΑ και ΕΕ) ντόπιας άρχουσας τάξης. Η παραμονή στο NATO, η νέα Συμφωνία για τις Βάσεις που ετοιμάζεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή και η οποία αναβαθμίζει και επεκτείνει το φονικό αυτό δίκτυο, μετατρέπουν τη χώρα σε ένα τεράστιο κέντρο εξόρμησης των ιμπεριαλιστών φονιάδων. Ταυτόχρονα την μετατρέπουν σε στόχο όπως έδειξαν οι δηλώσεις της ρωσικής ηγεσία για την Σούδα και την Αλεξανδρούπολη.

Η απάντησή μας δεν μπορεί παρά να είναι το δυνάμωμα του αντιπολεμικού-αντιιμπεριαλιστικού αγώνα των λαών της περιοχής και παγκόσμια, για την αποτροπή του αντιδραστικού αυτού πολέμου και για την υπεράσπιση των εργασιακών, κοινωνικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων.

Ενάντια:

- σε ένα νέο ιμπεριαλιστικό αιματοκύλισμα των λαών,
- στην επικίνδυνη και τυχοδιωκτική πολιτική της εξαρτημένης άρχουσας τάξης της χώρας,
- στα κάθε λογής εθνικιστικά και φασιστικά κηρύγματα που θέλουν να σπείρουν το μίσος ενάντια στο γειτονικό λαό της Τουρκίας, αλλά και ανάμεσα συνολικά στους λαούς των Βαλκανίων,
- στην προσπάθεια του συστήματος να επιβάλει τις αντιδραστικές του ιδέες στις συνειδήσεις της νεολαίας, ώστε να μπορεί να την χρησιμοποιήσει ως κρέας για τα ιμπεριαλιστικά κανόνια.

Σε όλη τη χώρα, σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σωματείο και φοιτητικό σύλλογο, να ακουστεί –δυνατά και αποφασιστικά– φωνή καταδίκης του νέου πολεμικού μακελειού, να παρθεί κάθε δυνατή πρωτοβουλία ώστε να βγει μαζικά ο λαός στους δρόμους και να διατρανώσει την αλληλεγγύη του με όλους τους λαούς που δοκιμάζονται.



ΚΚΕ(μ-λ)

Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (μαρξιστικό-λενινιστικό)