

ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΩΝ/ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

Ο πλανήτης μας έχει μετατραπεί σε μια τεράστια χωματερή. Η καπιταλιστική βιομηχανική παραγωγή ρυπαίνει τα εδάφη, το νερό και τον αέρα. Αυτό το σύστημα μας σακατεύει σωματικά/ψυχικά γεννώντας καρκίνους, αυτοάνοσα, άγχος και την κατάθλιψη. Τις τελευταίες δεκαετίες η ακόμα πιο έντονη εκμετάλλευση των μη ανθρώπινων ζώων, το στοίβαγμά τους σε κλουβιά, οι ζωτροφές με τις οποίες ταίζονται και πολλά άλλα έχουν ευνοήσει τη δημιουργία νέων ιών που μεταφέρονται στους ανθρώπους.

Οι πολιτικοί και μιντιακοί εκπρόσωποι του συστήματος πάντα κατευθύνουν τη συζήτηση σε ακίνδυνα μονοπάτια που δεν αφορούν ποτέ στα πραγματικά αίτια/υπεύθυνους. Το ιδεολόγημα της ατομικής ευθύνης συντελεί ακριβώς σε αυτό μετατοπίζοντας την ευθύνη πάνω μας. Το θέμα για την κυριαρχία είναι αν εμείς φροντίζουμε να μην αρρωστήσουμε. Αν φοράμε μάσκα, κρατάμε αποστάσεις, κάνουμε εμβόλια. Μέσω της ατομικής ευθύνης οι «κοινωνικά ανεύθυνες» (σήμερα οι ανεμβολίαστες, αύριο όποιες άλλες δεν θα ακολουθούν την κρατικά ορισμένη υπεύθυνη συμπεριφορά) δαιμονοποιούνται και στοχοποιούνται. Γίνονται το άλλοθι της εξουσίας που επιχειρεί να τους αναδείξει ως υπαίτιους για όσα δεινά συμβαίνουν («πανδημία ανεμβολίαστων») και για όσα μέτρα επιβάλλονται.

Έτσι, βλέπουμε τώρα μετά τα εκδικητικά πολλαπλά ράπιντ που πληρώνουν από την τσέπη τους όσες δεν επιθυμούν να κάνουν το εμβόλιο, να επιβάλλεται και μηνιαίο πρόστιμο 100 ευρώ στους ανεμβολίαστους άνω των 60 (προς το παρόν) ετών. Αν συνυπολογίσουμε το κόστος των ράπιντ και το ύψος των μισθών/συντάξεων αυτό αποτελεί ξεκάθαρα μαφιόζικο εκβιασμό. Με βάση τη λογική που επικαλείται η κυβέρνηση, αφού οι ηλικιωμένοι είναι πιο πιθανό να αρρωστήσουν, τότε αν δεν κάνουν το εμβόλιο επιβαρύνουν υπ' ευθύνη τους το σύστημα υγείας και οφείλουν να πληρώσουν προκαταβολικά για κάθε ενδεχόμενο. Ωστόσο, υγειονομική κρίση με όρους αντοχής του δημόσιου συστήματος υγείας υπήρχε μόνιμα στα νοσοκομεία με ουρές μηνών ακόμα και για χειρουργεία, με ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομή, με διαδρόμους γεμάτους ράντζα. Ένα σύστημα δηλαδή σε μόνιμη κατάσταση κρίσης πριν καν την εμφάνιση του covid.

Τα κρατικά μέτρα δεν αφορούν στην προστασία μας από τον ιό. Γι' αυτό άλλωστε ο νέος κρατικός προϋπολογισμός για την υγεία μειώθηκε εν μέσω πανδημίας και δε δίστασαν να βγάλουν σε αναστολή 6,5 χιλιάδες υγειονομικούς. Το κράτος λοιπόν όχι μόνο δεν ενισχύει το σύστημα υγείας αλλά αντίθετα εργαλειοποιεί το επιχείρημα της κατάρρευσης του επιχειρώντας να συρρικνώσει ακόμα περισσότερο τις παρεχόμενες υπηρεσίες και μάλιστα με το πρόσχημα της πάταξης της «ανεύθυνης συμπεριφοράς» που βλάπτει το «κοινωνικό συμφέρον». Το νέο πρόστιμο στρέφεται ευθέως ενάντια στους ηλικιωμένους για τους οποίους το κράτος υποτίθεται αγωνιά τόσο καιρό κατηγορώντας τις «ανεύθυνες» νεότερες ηλικίες. Επιπλέον, η λογική αυτή ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου, καθώς εύκολα μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες όπως σε καπνιστές που παρουσιάζουν καρκίνο, σε παχύσαρκους με καρδιολογικά, σε όσους πίνουν και έχουν προβλήματα στο συκώτι και ενάντια τελικά σε όλες όσες η συμπεριφορά τους θα κρίνεται «ανεύθυνη».

Κάθε κρίση αποτελεί ιδανική ευκαιρία για τον καπιταλισμό. Μέσα σε ένα καθεστώς εκτάκτου ανάγκης οι πολιτικές/οικονομικές στοχεύσεις των αφεντικών προωθούνται ως «λύσεις» ενώ ταυτόχρονα αμβλύνονται οι όποιες κοινωνικές αντιδράσεις. Οι κρατικές πολιτικές λοιπόν δεν στοχεύουν στην επίλυση της κρίσης αλλά στη διαχείρισή της με στόχο το βάθεμα της ταξικής εκμετάλλευσης και την πειθάρχηση μας στη νέα κανονικότητα. Το κράτος ούτε ενδιαφερόταν ούτε ενδιαφέρεται γενικά και αόριστα για τη ζωή μας. Ενδιαφέρεται να είμαστε πειθαρχημένες, φθηνές και παραγωγικές εργάτριες και εργάτες. Με πρόφαση την πανδημία απαιτεί λευκή επιταγή για να εντείνει την εκμετάλλευσή μας. Περνάει αντεργατικές και αντιπεριβαντολογικές νομοθεσίες, επιτίθεται στα εργατικά δικαιώματα, απαγορεύει διαδηλώσεις, ψηφιοποιεί και αναδιαρθρώνει τον κρατικό μηχανισμό, την εργασία, την υγεία και την παιδεία, επεκτείνει την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την καταστολή.

Μέσα από τη συστηματική τρομοκράτησή εδώ και σχεδόν δύο χρόνια χτίζεται ο Φόβος για τον αόρατο εχθρό ώστε να δεχόμαστε άκριτα ό,τι μας πλασάρουν οι κρατικοί αξιωματούχοι, οι καριερίστες (ει)δικοί των φαρμακευτικών και του κράτους και οι εγκάθετοι των ΜΜΕ. Επιβάλουν έμμεσα ή άμεσα υποχρεωτικές πράξεις στα σώματά όσων δεν το επιθυμούν εκβιάζοντάς τους με τον αποκλεισμό από την εργασία ή/και τις δραστηριότητές τους τη στιγμή μάλιστα που γνωρίζουμε πολύ καλά τα δεκάδες σκάνδαλα/εγκλήματα που οι φαρμακοβιομηχανίες έχουν στο βιογραφικό τους. Θέλουν να συνηθίσουμε να δείχνουμε ταυτότητα, να μας σκανάρουν και να μας φακελώνουν καθώς οι πόλεις γεμίζουν σημεία ελέγχου παντού. Να αποδεχτούμε ένα νέο πλαίσιο ανελευθεριών και ένα νέο σύστημα διαχωρισμών, προνομίων, αποκλεισμών και τιμωριών/προστίμων όπου το κράτος θα κρίνει διαρκώς κάθε συμπεριφορά μας ως «υπεύθυνη» ή μη. Να αποδεχτούμε μια ακόμα πιο αυταρχική διακυβέρνηση που γίνεται όλο και περισσότερο μέσα από έκτακτα διατάγματα. Ζητούν να αποδεχτούμε αυτή τη δυστοπία για το «καλό» μας. Και αν δυσανασχετούμε τότε οφείλουμε να κατηγορήσουμε για όλα αυτά όχι τους πραγματικούς υπεύθυνους αλλά τους σύμφωνα με το κράτος «ανεύθυνους». Να στραφούμε η μία ενάντια στην άλλη και να κανιβαλίσουμε. Καθώς κάθε μας δραστηριότητα διαχωρίζεται από τα αφεντικά σε χρήσιμη ή άσκοπη, σε αναγκαία ή περιττή, καθώς η κοινωνική συναναστροφή ενοχοποιείται ως εν δυνάμει νοσηρή και γίνεται αντικείμενο ακόμα περισσότερου ελέγχου και επιτήρησης, η στοχοποίηση των μεταναστών, των τοξικοεξαρτημένων, των τρανς, των «ξένων», των «διαφορετικών» και των «περιθωριακών» επεκτείνεται στη στοχοποίηση όλων μας. Τώρα εν δυνάμει «κίνδυνος»/«εχθρός» είμαστε όλες.

Ενάντια στην όξυνση της εκμετάλλευσης και την υποτίμηση των ζώων μας, ενάντια στην εξάπλωση του ολοκληρωτισμού και σε ένα σύστημα που εχθρεύεται τη ζωή προωθώντας το όλοι εναντίον όλων, στεκόμαστε αδιαπραγμάτευτα και ταξικά η μία δίπλα στον άλλο, χτίζοντας κοινότητες ζωής, αγώνα και αλληλεγγύης.

Ανοιχτή Συνέλευση Ενάντια στις Υποχρεωτικότητες, τους Διαχωρισμούς και την Ακροδεξιά

Κάθε Τρίτη στις 20:00 στην κατάληψη Παραρτήματος – email: aseyda@riseup.net