

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

10/11

παιχνιδιού, φαγητού και αγώνα
των από κάτω της Θεσσαλονίκης και του κόσμου,

ΣΤΗ ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ ΑΠΘ

ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Γιατί η κοινωνικά κατασκευασμένη απομόνωση, η μοναξιά, η εγκατάλειψη οδηγούν στην απελπισία, τη θλίψη, την παραίτηση. Θα συνεχίσουμε να μιλάμε και γι' αυτά. Γιατί ό,τι μας έχει εμπνεύσει και μας έχει κάνει να ανασάνουμε, υπήρξε επειδή το φτιάξαμε μαζί και το μοιραστήκαμε. Επειδή το αίσθημα της ευτυχίας είναι αληθινό μόνο όταν είναι συλλογικό.

ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Γιατί ο πολιτισμός των περιφράξεων και του φόβου είναι θλιβερός. Γιατί αν ξεχάσουμε να παίζουμε είμαστε ήδη νεκρές/νεκροί. Γιατί το ζήτημα της απελευθέρωσης για εμάς δεν είναι πώς θα χτίσουμε ανθεκτικά τείχη μεταξύ μας, αλλά πώς θα ξαναμάθουμε να φέρνουμε τους κόσμους μας κοντά χωρίς ο ένας/μία να πληγώνει τον άλλο/άλλη. Γιατί θέλουμε να εξερευνήσουμε μια νέα συναισθηματική παιδεία της συν-κίνησης.

ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ

Γιατί κανείς και καμιά μας δεν έχει επιλέξει να δουλεύει με μισθούς πείνας που τον αναγκάζουν να μην έχει ελεύθερο χρόνο. Γιατί η οικονομική στενότητα δεν είναι

ατομική επιλογή αλλά παράγεται από την ταξική κοινωνία. Γιατί δε θα επιτρέψουμε κανείς και καμιά μας να ζαρώνει λέγοντας ευχαριστώ σε κάθε είδους συσσίτια και φιλανθρωπικές οργανώσεις. Γιατί το να τρώμε μαζί στο ίδιο τραπέζι είναι χαρά, είναι διαπολιτισμικός εμπλουτισμός, είναι ματιά για τον κόσμο που θέλουμε να ζούμε, είναι θέση μάχης ενάντια σε κάθε μισαλλοδοξία, ελιτισμό και συντεχνιακές λογικές αγώνα.

ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

Γιατί δεν ξεχνάμε τις χιλιάδες ώρες που μας κλέβουν στα θρανία, στα αμφιθέατρα, στη δουλειά για να πλουτίζουν τα αφεντικά, τις καθημερινές έμφυλες καταπιέσεις και το φόβο που νιώθουμε όταν περπατάμε μόνες στο δρόμο τη νύχτα, ότι οι συνάνθρωποι και οι συγγενείς μας καίγονται ζωντανό σε hot spot, πνίγονται στις θάλασσες, αποκλείονται από την περίθαλψη, δέρνονται και μαχαιρώνονται με μόνο έγκλημα ότι δεν είναι ευρωπαίοι πολίτες αλλά έχουν την επιθυμία για μια καλύτερη ζωή. Γιατί δεν ξεχνάμε τις χιλιάδες μικρές και μεγάλες στιγμές βίας του καπιταλισμού, της πατριαρχίας, της ετεροκανονικότητας, του εθνικισμού και του κρατισμού. Γιατί σε πείσμα του κάθε "διαίρει και βασίλευε" θα συνεχίσουμε να δείχνουμε αλληλεγγύη και να σχεδιάζουμε τρώγοντας μαζί, το ξεπέρασμα αυτού του κόσμου.

15:00 Ταξίδι στην χώρα των γεύσεων, ένα παιχνίδι επικοινωνίας

16:00-19:00 Εργαστήριο: Θεατρικό παιχνίδι και μουσικός αυτοσχεδιασμός

15:30 και 19:00
Τρώμε όλες και όλοι μαζί!

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ

Ντόπιοι και μετανάστριες, εργαζόμενοι επισφαλείς και πιο σταθερές, φοιτήτριες, άνεργοι, μαθητές, μεταλυκειακές σπουδαστές, πρόσφυγες, lgbtqi+ άτομα, άνθρωποι που βιώνουμε αποκλεισμούς, εκμετάλλευση, καταπίεση...

ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ

που θα συναντηθούμε, θα παίξουμε, θα φάμε μαζί, θα μοιραστούμε εμπειρίες και σχέδια αγώνα. Αυτοί και αυτές, που ενάντια στους πλαστούς διαχωρισμούς και αποκλεισμούς που προσπαθούν να μας επιβάλλουν, θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη λέσχη του ΑΠΘ χώρο για να ονειρευόμαστε και να ζούμε μαζί.

Ανοιχτή συνέλευση
Πέμπτη 14/11 στις 17:00
τρίγωνο Πολυτεχνείου

Συνέλευση Αδιαμεσολάβητου Αγώνα για τη Λέσχη | <https://kantaifi.noblogs.org/> | kantaifi@riseup.net